



Juryrapport augustus 2022

Een zee van liefde

Juryrapport Sardes-Leespluim augustus 2022

Een zee van liefde

Pieter Gaudesaboos

Uitgeverij Lannoo

Vanaf ca. 5 jaar

'Een zee van liefde', een overweldigende titel. Veel liefde, zoveel liefde als er water in de zee is? Pinguïn maakt in zijn bootje een lange reis naar het huis met de vuurtoren waar Beer woont. Hij gaat Beer zijn geheim vertellen, hij is verliefd op Beer. Beer moet er hartelijk om lachen. Verliefd? Dat kan toch niet. Ze zijn toch zo verschillend. En wat is liefde? Pinguïn weet dat liefde zich in ieder geval niets aantrekt van verschillen. En 'liefde voel je vanbinnen, als een storm die door je lijf raast. Je buik lijkt wel zeeziek en je tenen gaan ervan tintelen'. Beert voelt niets en Pinguïn besluit te blijven totdat zijn storm is gaan liggen of tot het bij Beer is gaan tintelen. Ze trekken er de hele zomer op uit: met een schepnet naar de zee, surfen, vliegeren op het strand. Sterren kijken wanneer het donker is en diepe gedachten delen. Samen koken. Ze hadden niet veel woorden nodig om elkaar te begrijpen. Op een ochtend staat Pinguïn met zijn koffer bij de deur, hij vertrekt. Beer begrijpt er niets van, ze hebben het toch goed samen. Maar de storm is niet gaan liggen bij Pinguïn en bij Beer tintelt het niet. Beer is nu weer alleen en voelt zich eenzaam. Met Pinguïn is alle plezier en warmte verdwenen uit het huis. Verlangend kijkt Beer uit over de zee, aarzelt niet langer en zwemt zijn gevoel achterna. Hij wil dat Pinguïn terugkomt, ze hebben het zo fijn samen en Pinguïn brengt hem rust en troost en maakt hem aan het lachen. Hij wil hem knuffelen en voor hem zorgen. 'Dat is liefde', zegt Pinguïn. 'Een zee van liefde'.

In weinig woorden en sprekende beelden wordt duidelijk wat liefde is en dat liefde zich niets aantrekt van verschillen, afstand of geaardheid. De mimiek en lichaamstaal van Beer en Pinguïn, in sterke kleuren en een grafische inslag, vertellen het verhaal, de woorden ondersteunen en verrijken het: 'Golven rolden over het strand en namen alle zorgen met zich mee'. 'De wind blies wild om zich heen'. 'Zijn woorden hingen als grijze ademwolkjes tussen hen in'. Een boek om ademloos van te genieten met oudere kleuters en grote mensen.