



Juryrapport april 2023

Ik blijf als het mag

Juryrapport Sardes-Leespluim april 2023

Ik blijf als het mag

Illustraties: Françoise Beck

Tekst: Herman van de Wijdeven

Uitgeverij: Querido

Vanaf ca. 3 jaar

Drijvend op zijn rug kijkt de krokodil ontspannen om zich heen. Op zijn bolle buik is het een genoeglijke samenkomst van diverse bosdieren. Maurice, zo heet de krokodil, is op een dag aan komen wandelen en heeft besloten te blijven. Maurice is echt een gezelligheidsdier, iedereen kan bij hem terecht. Dan ontstaat er opeens paniek - het gaat stormen. Naar huis, vlieg naar je nest, duik in je hol! Ieder dier zoekt een veilig plekje, maar voor Maurice is nergens plek. Onrustig en steeds wanhopiger loopt hij rond en dikke tranen spatten op de grond. De dreunende stappen en dikke tranen trekken de aandacht van mol. Hij voelt dat er een dier in nood moet zijn. Al gravend volgt hij het geluid en als hij Maurice gevonden heeft, biedt hij hem gastvrij onderdak in zijn uitgebouwde huisje onder de grond. Met een kopje thee komt Maurice gelukkig snel weer tot bedaren. Je echte vrienden leer je kennen als de nood aan de man komt, lijkt dit verhaal te vertellen. Met de komst van de storm en het gevaar zorgen de dieren die het zo goed met Maurice konden vinden, eerst voor zichzelf. Een herkenbare en begrijpelijke reactie? De solitaire mol met zijn gevoelige zintuigen heeft oor voor het verdriet.

De tekeningen vertellen met vaart en in mooie, bijzonder gekozen kleuren het verhaal; de tekst op rijm is soms bijna overbodig. We zien de storm aan komen razen, de vluchtende dieren vliegen, rennen, springen en zwemmen in paren naar een veilige plek. We zien in een dwarsdoorsnede de mol kriskras gangen makend door de aarde gaan om uiteindelijk in een enorme molshoop boven de grond te komen. Zo ontstaat een fijne plek waar Maurice mag blijven.