



Juryrapport december 2023

Het Kabouterboek

Het Kabouterboek

Tekst en illustraties: Loes Riphagen

Uitgeverij: Gottmer

Vanaf ca. 4 jaar

Mensen denken veel te weten over kabouters. Nou, daar klopt niets van volgens Kik. Kik is een kabouterkind en hij gaat ons alles vertellen over de kabouterwereld. En zo komen we te weten waar kabouters wonen, hoe ze eruit zien en dat ze dezelfde gevoelens hebben als mensen. Kabouters wonen allang niet meer alleen in het bos, de meeste wonen in dorpen en steden tussen de muren en de vloeren van de huizen. Kik stelt ons ook voor aan zijn familie, zijn vader en moeder, omo en opo en zijn broertjes en zusjes. Ze wonen met zijn allen in een lekker huis onder de vloer. Kabouters maken hun eigen kleding uit stukjes stof van onze gordijnen, dekbedden en tafelkleden. In elk kabouterhuis wonen insecten die helpen met kleine klusjes. Kabouters hebben geen beroep, ze helpen elkaar wanneer dat nodig is en knutselen de hele dag. Op school leert Kik van alles: praten met dieren, sporten, knutselen en muziek. Kabouters vermommen zich als ze over straat gaan zodat wij ze niet zien. Eten doen ze met zijn allen aan tafel van de restjes die ze vinden. Als kabouters zorg nodig hebben gaan ze naar de oppepper, die heeft allerlei middeltjes om ze weer beter te maken. Voor Kik gaat slapen gaat hij in bad met zijn broertjes en zusjes en leest vader nog een verhaaltje voor.

In dit uitgebreide kabouter naslagwerk zien we hoe kabouters kunnen leven van wat de mensenwereld niet meer nodig heeft of per ongeluk heeft laten vallen. Een babykabouter ligt in een bedje van een halve walnoot, fruitellapapiertjes zijn het behang, een oude handschoen is een heerlijk dekbed, een leeg luciferdoosje heeft wietjes gekregen en is een autootje geworden, een paperclip, een dop en een stukje van een rietje worden muziekinstrumenten. De kabouterwereld heeft veel overeenkomsten met onze wereld. De huisbeesten, de insecten die helpen met kleine klusjes, zorgen ook voor de gezelligheid. Vliegen wiegen baby's in slaap, kevers helpen met het schoonmaken van de luiersbroekjes en de snuitkevers stofzuigen. Het kabouterboek is geen voorleesboek maar kan thematisch ingezet worden bij tal van onderwerpen in kleine groepjes. Het is een informatief boek, mooi stevig uitgegeven, met veel grappige feitjes en er valt eindeloos veel te ontdekken.