

Vos is een boef

Toen Vos de deur van zijn huis opende, stond er een dodo op de stoep die een collectebus omhoog hield. Voor de uitstervende dieren. De dodo voelde zich niet zo lekker. Vos liet hem binnen om uit te rusten of was Vos wat anders van plan? Toen er even later een gebraden kip op tafel kwam voor zijn vrienden Das en Wasbeer, vroegen die zich af waar die kip vandaan kwam.

Das herkende de collectebus die op een kastje stond en herinnerde zich dat er bij hem een dodo aan de deur was geweest met net zo'n bus. Das en Wasbeer begonnen zich ongemakkelijk te voelen, ze hadden opeens geen honger meer en gingen er vandoor toen Vos in de keuken was. Ze wonden zich steeds meer op over de moorddadige eigenschappen van Vos die ze bevestigd zagen in zijn gedrag. Op zoek naar bewijsmateriaal drongen ze zijn huis binnen waar Das zijn tandenborstel vond die hij eerder aan Vos had uitgeleend. Wat een boef is die Vos! En Vos gaf het huilend toe toen hij ermee geconfronteerd werd. Op dat moment kwam de dodo de kamer in wandelen, bedankte Vos voor de gastvrijheid en verdween. De maaltijd werd, zonder het voorval verder te bespreken, met koude kip voortgezet.

Wie is de boef in dit verhaal? Is het de dodo die geld ophaalt voor zichzelf? Zijn het Das en Wasbeer die zichzelf verliezen in veronderstellingen, vooroordelen en aannames? Een geestig verhaal dat duidelijk maakt hoe gemakkelijk het is om tot foute conclusies te komen en hoe je daarna je oordeel kunt bijstellen en blijkbaar toch weer gezellig met elkaar door kunt gaan.

Sfeervolle, lichte en vaak grappige tekeningen in een aquarelomlijsting maken het verhaal ondanks de zware beschuldigingen luchtig. Dat sluit mooi aan bij de taal, die licht en ontspannen is met gezellige dialogen. De gezichtsuitdrukkingen van de drie hoofdpersonen spreken boekdelen en daar kun je met oudere kleuters veel plezier aan beleven.



Boekgegevens

Vos is een boef
Daan Remmerts de
Vries
Uitgeverij Gottmer
Vanaf 5 jaar