



# Juryrapport december 2024

## Een heel gewoon hondje

### Juryrapport Sardes-Leespluim december 2024

**Titel:** Een heel gewoon hondje

**Tekst:** Bette Westera

**Illustraties:** Barbara de Wolf

**Uitgeverij:** Gottmer

**Vanaf ca. 4 jaar**

Binkie is een heel gewoon hondje. Hij woont in het hondenhotel. Daar kiezen mensen die graag een hond willen er eentje uit. Er wonen heel bijzondere honden: Natasja die al drie keer de poedelprijs heeft gewonnen; Bordewijk die groot en zwart en glad is; Sjakie met drie poten. Ze worden allemaal gekozen, maar Binkie niet. Binkie is te gewoon. De baas van het hondenhotel zou wel willen dat Binkie wat groter zou zijn, of wat witter of zwarter, gladder of hariger zodat Binkie ook in de smaak zou vallen, want het hondenhotel gaat sluiten. De bazin is oud en gaat naar een rusthuis en na de verbouwing komen er krabbende katers wonen. 'Het komt wel goed, Binkie,' zegt de bazin. Binkie denkt: het komt helemaal niet goed. Maar dan staat er iemand voor de deur. Een heel gewone meneer en hij zoekt een hond, een heel gewone hond. 'Daar heb ik er maar een van,' zegt de bazin van het hondenhotel. De meneer maakt kennis met Binkie en Binkie maakt kennis met de meneer die met zijn vingers heerlijk zacht door Binkies vacht kriebelt. Ze vinden elkaar direct bijzonder en daar gaan ze. Binkie hoeft niet bij de krabbende katers te gaan wonen, hij is gekozen.

De vaardige pen van Bette Westera en het expressieve beeldende werk van Barbara de Wolf leveren samen een prachtig, liefdevol en humoristisch prentenboek op, waar jong en oud van zullen genieten. Op de karikaturale, uitvergroete, collageachtige illustraties komen de honden goed uit de verf: zwart, snel en krachtig; pluizig, wit en klein; nuffig en poedelig. De mensen door wie ze gekozen worden zijn dat ook. De bazin van het hondenhotel (een grappige naam voor een asiel) is oud, grijs en slecht ter been. Ze kan de poep niet meer opruimen en voor de honden zorgen. Zij gaat naar het Rusthuis voor Gepensioneerde hondenpensionhouders en daar mogen geen honden komen. Dat vinden ze niet goed voor de rust. En zo zitten er tal van grapjes in dit *feelgood*-verhaal, zowel in de tekst als de illustraties. De multifunctionele rollator, de beelden van de krabbende katers, verhuizers die het hondenhotel leeghalen, de gewone meneer die Binkie kiest zijn met warmte en humor uitgebreid over een dubbele pagina getoond. Veel om naar te kijken en over te praten: wat is gewoon? Ben je leuker of beter wanneer je bijzonder bent?